

Ingrid Rose, Skolen på Grundtvigsvej

Kære voksne,

Mit navn er Ingrid Rose, jeg går i 9. klasse og er næstformand på Skolen På Grundtvigsvej.

Og det er 3. gang, at jeg deltager i Elevernes Talerstol.

Det, som jeg vil tale om i dag, er vigtigheden i at lytter meningsfuldt efter i dag.

Fordi vi elever føler, at vi bliver brugt som symboler, og det er vi ret trætte af.

Når jeg siger symboler, mener jeg at vi føler, at vi bliver brugt til branding af politik, *(pause)* der i bund og grund handler om, hvordan I kan få flere stemmer.

De sidste par år, når vi har afholdt Elevernes Talerstol, har vi afholdt den for at I kunne få et indblik i, hvordan den gode skole er lige nu, og hvordan vi kan gøre den endnu bedre.

I er rigtig gode til at virke interesserede i, hvordan at vi elever synes at man bør gøre vores skole endnu bedre, men vi føler ikke, at der er blevet handlet på det vi siger.

For eksempel blev vi spurgt om, hvorvidt ungdomsklubberne på Frederiksberg skulle lukke eller ej.

Jeg husker ikke, at der var en eneste af os elever, som sagde,

”Ja, lad os bare lukke den fantastiske klub, med de mest engagerede pædagoger, hvor jeg dagligt mødes med mine skønne klassekammerater for at socialisere og skabe uforglemmelige minder sammen”. *(pause)*

Ingrid Rose, Skolen på Grundtvigsvej

Men alligevel følte vi ikke, at vi blev lyttet til i den proces, for til sommer lukker ungdomsklubberne på Frederiksberg. *(pause)*

Vi er trætte af at føle os betragtet som brikker i jeres magtspil.

Når I kalder jer selv "børnenes politikere" eller lover at lytte til os, føles det som tomme ord. *(pause)*

For vores oplevelse er, at I ikke tager vores bekymringer og ønsker alvorligt.

Vi ved godt, at det kan være svært at sidde og lytte til utilfredshed.

Men det er nødvendigt, hvis vi sammen skal skabe fremtidens skole.

For det er jer, der besidder magten, og det er os, som går på skolen og oplever dens virkelighed.

Kort sagt, så har vi brug for, at der bliver handlet, for ellers kan Elevernes Talerstol være ligegyldig.

Jeg håber virkelig, at der kan ske en form for forandring, hvor i fremover ikke bare bruger os som symboler, men i stedet bruger os meningsfuldt.

Det her problem er er relativt enkelt at løse.

Det kræver bare at i kære voksne, lytter med åbne ører, når i hører de næste taler fra os elever.

For vi er også mennesker med stemmer og ønsker for vores fremtid.

Tak fordi i lyttede.