

Kære borgmester og alle jer andre!

Jeg hedder Gustav, jeg går i 9. klasse på Skolen ved søerne.

Det, jeg vil tale om i dag, er lukningen af ungdomsklubberne, fordi nu skal min ungdomsklub faktisk snart lukkes.

Jeg har brugt min ungdomsklub meget, og jeg har været megaglad for at gå der. Så jeg bliver megatrist, når jeg hører, at den nu snart skal lukkes for at spare.

Det er en rigtig dårlig ide af tre grunde:

For det første, så har min klub i mange år været et samlingssted for mig og mine venner. Vi mødtes på klubben og lavede alt muligt. Klubben er et sted, hvor man føler sig hjemme, og et sted hvor man føler sig tryk. Man har et helt specielt fællesskab på sin klub. Her kender man alle pædagogerne, og man er sammen med andre folk fra skolen i forskellige aldre fra forskellige klasser og årgange, som man ellers ikke ville være sammen med. Det gør bare, at man har bare et helt specielt tilhørsforhold til sin egen klub. Det kan godt være, at I kan genskabe de samme aktiviteter på de nye klubber, men I vil ikke kunne genskabe tilhørsforholdet og fællesskabet.

For det andet! Hvis I lukker de samlingspunkter, hvis I lukker vores klubhus, så vil vi ikke bare uden videre komme til at føje os under jeres besparelsesplaner og skifte til en anden klub, som om intet var hændt. Vi unge har i forvejen rigtigt meget vi skal nå, vi skal i skole, vi skal lave

lektier, vi skal gå til sport, have fritidsjob og alt muligt andet. Klubben er det sted hvor vi endelig bare kan være sammen med vores venner, så jeg syntes faktisk, at det virker okay, at man ikke nødvendigvis kan overskue lige pludseligt at skulle rykke til et andet sted du ikke kender. Det vil efterlade alle dem, der har haft klubben, som det primære sted de kunne være sociale. De mister et trygt og inkluderende miljø, hvor de kender alle, og hvor alle har mindst en ting til fælles. Antallet af unge i klubberne vil komme til at falde. Det vil betyde, at flere unge i stedet vil ende derhjemme foran skærmen uden at komme ud og få social kontakt, og det vil være jer politikernes skyld, når deres trivsel falder.

For det tredje! Ungdomsklubberne er et miljø, hvor vi kan være sammen med vores venner, dyrke vores interesser og deltage i aktiviteter under vejledning af pædagoger, som vi kender og har tillid til. Når I lukker klubberne, risikerer I at sende de unge ud i andre utrygge miljøer med druk, kriminalitet og andre selvdestruktive former for tidsfordriv. I vil ikke have andre at bebrejde end jer selv, når de ikke kommer videre i livet, fordi de blev sendt ind i favnen på mennesker, der ikke vil dem det bedste.

Til sidst vil jeg bare sige til **jer!** Tænk jer om en ekstra gang, før I lukker ungdomsklubberne.